

Biografie



F.G. van Gessel

VOORWOORD

..... en dankbetuigingen

Met het hart vol vreugde en dankbaarheid willen wij graag alle lof, eer en glorie geven aan de Heere Jezus Christus, de komende Hemelse Bruidegom.

In Hem is alle wijsheid en macht, en op Zijn tijd zal Hij alle dingen in Hem vernieuwen.

Door de genade Gods zijn wij er eindelijk toe gekomen de biografie van wijlen br F.G. van Gessel te publiceren.

Met de bedoeling meer te leren en te weten over de persoon en roeping van Rev. F.G. van Gessel, geven wij deze biografie uit om derhalve te aanschouwen Gods grootheid in dat leven.

1. Wij willen van deze gelegenheid gebruikmaken om in de 1^e plaats Zr. J.W. Totaijs, de 2^e dochter van wijlen br. F.G. van Gessel, te danken voor haar intensieve bijdrage m.b.t. de vele gegevens over haar vader.
Zr. J.W. Totaijs is de echtgenote van wijlen br. C. Totaijs, voorganger van de Bethel Pinksterkerk te Amsterdam en Voorburg. Ondanks haar vergevorderde leeftijd van 82 jaar heeft zij tot aan haar overlijden op 9 mei 2004 Jezus erg liefgehad en was ze Hem volkomen toegewijd.
2. Br. Paulus Budiono en zijn echtgenote, de voorgangers van de "Gembala Sidang Jemaat Kristus Gembala dan Kristus Ajaib Surabaya" hebben het initiatief genomen deze biografie te publiceren.
3. Br. Jan Frederik Piri, ouderling van het bestuur van de Bethel Pinksterkerk te Amsterdam en Voorburg, heeft ook veel bijgedragen in het verzamelen van gegevens.

4. Br. Ronald van Hek, evenzo ouderling van het bestuur van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam en Voorburg, heeft ook zijn krachten gegeven bij het beschikbaar stellen van informatie die nodig was bij het opstellen van deze biografie.
5. Zr. Lindawati Santoso, lid van de Gemeente Gereja Kristus Gembala Lemah Putro te Surabaya heeft verscheidene artikelen vertaald vanuit het Nederlands in de Bahasa Indonesia, terwijl zr. Jetty Basaria, lid van voornoemde gemeente in Medan het typewerk voor Indonesia op zich heeft genomen.
6. Br. Stephanus Budiono heeft geassisteerd bij het tot stand komen en samenstellen van deze biografie in de Bahasa Indonesia.
7. Tenslotte heeft David Totaijs (de oudste kleinzoon van br. F.G. van Gessel) de ons ter beoordeling toegezonden biografie vanuit de Bahasa Indonesia vertaald in het Nederlands, terwijl zr. Febe The (de jongste dochter van br. Van Gessel) de nodige aanvullingen heeft aangebracht ter completering van deze biografie.

Moge deze biografie een zegen zijn voor allen die het lezen en dat alleen Gods grootheid en volmaakte leiding zal worden aanschouwd wanneer Hij Zijn kind roept om Zijn Raadsplan te ontvouwen voor het ganse mensdom, Hij in alle opzichten de wasdom geeft.

De Redactie
(2006)

INLEIDING

”Broeders en zusters, mijn hart brandt van verlangen om deze boodschap door te geven; het verkondigen van de heerlijkheid Gods om u tot de top te brengen; de Bruidsgemeente. Want de tijd is aangebroken dat wij allen voorbereid worden om tot de Bruidsgemeente van Christus te mogen behoren.

De Bruidsgemeente is geen gewone gemeente, maar een gemeente, die zich toespitst naar de volmaking toe; gelijk aan haar Hemelbruidegom.”

Bovenstaande vurige uitspraak werd uitgesproken tijdens de overdrachtsdienst aan br. C.Totaijs op 26 mei 1958 te Hollandia Binnen in het toenmalige Nieuw-Guinea (huidige Papua - Indonesia.).

Br. F.G.van Gessel was een dienstknecht Gods, die een intens en vurig verlangen had dat de Kerk van Christus opgebouwd, gevormd en verenigd zal worden tot een volmaakte eenheid, culminerend in de Bruid van Christus.

Zijn persoonlijke ervaringen met God hebben hem versterkt in het geloof en in de overtuiging van de waarheid van de Bruidslere in het licht van de Tabernakel.

De Tabernakelstudie houdt in, het opvoeren van de Gemeente naar de toespsing in de Bruid van Christus.

Omdat de Bruid van Christus in feite het verblijf van God is, betekent het dat de Tabernakelleer en de Bruid van Christus in een onlosmakelijke eenheid verbonden zijn, en dus nooit gescheiden kunnen worden.



Echtpaar F.G. van Gessel

Wie is br. Van Gessel ?

Waarom was hij zo vurig en enthousiast om deze Leer te verspreiden ?

Dit kunnen wij lezen in de hierna volgende biografie.

Het leven van br. F.G. van Gessel werd radicaal veranderd door Christus.

Frederik George van Gessel werd op 9 december 1893 te Blitar geboren uit het echtpaar W.C. van Gessel en Ch. Manuel, als het vierde kind van de vijf.

Hij is geboren en getogen in het toenmalig Nederlands Indië, waar hij tot en met zijn studie aan de H.B.S. verbleef en daarna naar Nederland vertrok voor verdere studie op de H.T.S. in Delft. Hij verbrak deze studie om onbekende redenen om daarna terug te gaan naar Indonesia waar hij aldaar bij de B.P.M. (nu Pertamina) te werk werd gesteld als boekhouder.

Op 10 januari 1917 huwde hij op 27^e jarige leeftijd de jonge vrouw, die hij al vóór zijn studie in Nederland in het hart had gesloten, n.l. Marie Hermine Françoise Egter van Wissekerke. Ofschoon zelf niet gelovig, was zijn vrouw het wel en werd het huwelijk in de Protestantse Kerk in Bondowoso, Oost Java, voor God gesloten. Het werd een heel gelukkig huwelijk, hetwelk bekroond werd met de geboorte van 8 kinderen; 5 dochters en 3 zonen.

1. 16 oktober 1917 - Marie Elisabeth † gehuwd met
W. Mooyaart.
2. 20 mei 1920 - Johanna Wilhelmine † gehuwd
met C. Totaijs †.
3. 9 maart 1922 - Hendrik † gehuwd met Bea
Evertsen †.

4. 5 juni 1924 - Johannes † ongehuwd.
Overleden te Sorong Doorn (N.G.)
5. 12 februari 1926 - Filippus gehuwd met M.Egter
van Wissekerke †.

In Surabaya werden de volgende dochters geboren op:

6. 14 juni 1927 - Pauline Stefanie gehuwd
met J. Manikus.
7. 20 januari 1930 - Ruth Dorothea gehuwd
met B. van Thiel †.
8. 19 april 1931 - Febe Jaïre gehuwd met
J. The †.

De oudste dochter trouwde in 1936 en werd met haar echtgenoot fulltimer in het werk des Heeren, in Bangil, Sidoardjo en Probolinggo tot aan de dag dat haar man in 1941 door de Japanners krijgsgevangene werd gemaakt en gedeporteerd werd naar Thailand. In deze periode `40 - `45 overleed zij aan een hersenaandoening in Surabaya en liet 2 dochtertjes achter van ca. 5 en 6 jaar oud.

De tweede dochter Johanna huwde in 1940 met C. Totaijs en werkten eveneens fulltime in Probolinggo om de plaats van de familie Mooyaart en de Gemeente aldaar over te nemen. Na de Japanse bezetting kwamen zij voorgoed naar Surabaya.

De derde dochter Pauline huwde in 1952 met J. Manikus en zij werden fulltimers vanaf 1974 van een Gemeente in Rotterdam, die later "Morgenlicht" werd genoemd.

De vierde dochter Ruth huwde te Nieuw-Guinea met B. van Thiel in 1955 en vertrokken in 1961 naar Nederland, waarna zij vervolgens in 1965 fulltimers van de Bethel Pinksterkerk te Tilburg, werden.

Br. F.G. van Gessel had in Tjepoe een druk gezin en werkte bij de B.P.M., maar zijn ziel zocht naar de waarheid en rust voor zijn leven, die hij trachtte te vinden in verscheidene boeken over verschillende godsdiensten. Ook was hij een geduchte vloeker. In 1921 bekeerde hij zich uiteindelijk na een visioen te hebben gekregen op weg naar het werk.

Zijn hart riep: "God, indien Gij waarlijk bestaat, zo openbaar Uzelve aan mij!"

Deze kreet kwam uit een dorstig en hongerig hart naar de gerechtigheid. Op hetzelfde moment zag hij in een visioen een grauwe cirkel met in het midden daarvan een bloedrood Kruis. Het antwoord kreeg hij ter plekke in zijn hart en wist hij: alleen door het Bloed van Jezus zal de wereld gered kunnen worden. Vanaf dit ingrijpend moment werd br. F.G. van Gessel een kind van God. Want toen hij thuis kwam zag zijn echtgenote een bijzondere verandering in hem, want hij vloekte niet meer. Toen ze hem vroeg wat hiervan de reden was, zei hij: "Dear, ik heb Jezus gevonden!" Dit was de reden van de radicale bekering en wedergeboorte, hetwelk resulteerde in een vurig verlangen om zijn leven volledig aan de Heere te wijden.

Voor de familie F.G. van Gessel werd Gods sublieme plan met hen, hoe langer hoe duidelijker en nam vastere vormen aan.

In 1922 begon zijn Pinksterloopbaan ofschoon hij nog werkzaam was bij de B.P.M.

In 1923 viel de eerste druppel van Gods Heilige Geest op zr. Van Gessel bij hun thuis. Enkele maanden daarna werd br. F.G. van Gessel vervuld met de Heilige Geest, sprekende in tongen.

Om even terug te gaan naar het jaar 1922: in dat jaar maakte de familie Van Gessel kennis met de gezinnen Van Klaveren en Groesbeek, Amerikaanse zendelingen van Hollandse afkomst, die vanuit de Verenigde Staten waren uitgezonden door de Bethel Temple Inc., welke opgericht was door Rev. br. Offiler. Zij vestigden zich voor een korte tijd in Bali (Indonesië) om vervolgens naar Tjepoe (Oost Java) te verhuizen, waar zij door tussenkomst van br. C.J. Hoekendijk met de familie Van Gessel in contact werden gebracht.

Voornoemde br. Hoekendijk was toentertijd voorganger van de vrije Evangelie Kerk.

Br. F.G. van Gessel en echtgenote werden volkomen omhuld door de vreugde des Heeren en Zijn Heilige Geest. Deze diepe vreugde, die nooit vervaagde, was voor hun de drijfveer om hoe langer hoe meer hun energie te investeren in de bediening des Heeren. Het is waarlijk een vreugde zo diep, die niet met onze beperkte menselijke woorden is weer te geven.

Alle prijs zij voor de grote God!



Kerkgebouw aan de jl. Rajawali in Surabaya
(gerestaureerd – capaciteit voor ± 1500 personen)



Marie Elisabeth



Johanna Wilhelmina



Hendrik



Johannes



Filippus



Pauline Stefanie



Ruth Dorothea



Febe Jaïre



de kerk in Nieuw-Guinea



Links: Het huis van de fam. Van Gessel
Rechts: De kerk zoals die is gebouwd



1958
Overdracht van br. F.G. van Gessel
aan br. C. Totaijs



echtbaar J. Manikus



echtbaar B. van Thiel

HET OOGSTEN VAN DE RIJPE TARWE

”Zie Ik zeg u: Heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te oogsten”.

Deze woorden kunt u lezen in Johannes 4 : 35, slechts één van de zovele teksten uit de Bijbel, die door br. F.G. van Gessel in de praktijk werd gebracht gedurende zijn bediening.

Wij hebben ons echter te realiseren dat de wandel met de Heere in Zijn arbeidsveld een proces is van dood en opstanding, die ook br. Van Gessel telkenmale heeft moeten ondergaan.

Eén ding kan worden vastgesteld dat br. F.G. van Gessel in het voornoemd proces krachtiger in de Heere is gemaakt.

Alle lof voor God, die onze Oprachtgever is.

Laten wij nu in de hierna volgende beschrijving volgen wat de oogst in het werk Gods was middels het leven van br. F.G. van Gessel.

Drie jaren diende br. F.G. van Gessel de Heere terwijl hij nog werkzaam was bij de B.P.M. te Tjepoe (Indonesia).

Het verlangen van Jezus naar werkers of arbeiders, die bereid zijn om in Zijn arbeidsveld te werken (vlg. Matt. 9:37....”de oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige”) is uiteindelijk door br. Van Gessel begrepen via een wonderlijk visioen.

Des Heeren roep had een diepe greep in zijn hart gedaan om zich geheel en al aan Hem te wijden en kreeg hij een 2^e visioen. Hij zag in de wolken ”het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegnam. (Joh. 1:29).

Dit visioen resulteerde in een vurig verlangen om zijn leven volledig aan de Heere te wijden en in het jaar 1926 het werk

van God in Tjepoe, dat hem door br. Van Klaveren en br. Groesbeek werd nagelaten, voort te zetten omdat beide broeders naar Surabaya verhuisden.

Op 12 september 1926 nam br. Van Gessel ontslag van de B.P.M. en kocht zijn pensioen af, hetwelk hij geheel offerde voor de bouw van de kerk, die heden ten dage nog staat aan de Jl. Rajawali in Tanjung Perak te Surabaya. Vele kinderen Gods hebben aan deze grote kerk gewerkt in de periode van 1927 – 1932. Wonderlijk is God; Hij is waarlijk alles waard.

Want in deze kerk, die een doopbak bevatte en ca. 1500 zitplaatsen, kwamen in die jaren vele heidenen tot het volle Evangelie van Jezus Christus ; zij bekeerden zich en velen van hen werden fulltimers. Elke week was deze kerk gezegend met een geweldige opkomst, zodanig dat velen staande het Woord van God moesten beluisteren.

In het jaar 1928 begon br. Van Gessel, onder de leiding van Gods Heilige Geest bijbelstudies te geven aan de Gemeente te Surabaya.

Op zekere dag droomde hij dat tijdens een bijbelstudie, terwijl hij met zijn aanwijsstok op het wit bord wees, er brood uit die aanwijsstok kwam. Deze droom is werkelijkheid geworden, want het Woord van God vloeyde sindsdien overvloedig over geheel Nederlands Indië. Het Levend Brood, bracht veel vrucht voort, en zette br. Van Gessel de bijbelstudies tot het jaar 1935 voort. De Heere zegende de bediening met een buitengewone groei en bloei, hetgeen hem nog meer tot een dagelijkse verootmoediging aan de voet van het Kruis bracht.

Zijn stelling was altijd: "Hoe meer God mij zegent, hoe dieper ik mij als een grote NUL voor Gods aangezicht moet voelen en als het tarwegraan moet zijn dat niet alleen moet vallen maar ook afsterven, wil het nog meer vrucht voortbrengen".

Joh. 12:24.

HET ONTVANGEN VAN DE OPENBARINGEN GODS

Het plan Gods, dat br. F.G. van Gessel de pionier zou worden van de Bruidsleer in het licht van de Tabernakel, werd hoe langer hoe duidelijker.

Br. Van Gessel was een persoon, die vanaf zijn bekering en wedergeboorte, altijd gewillig was om zijn Heere en God te gehoorzamen en zich daarom over te geven aan Gods leiding.

In het jaar 1935 hield br. F.G. van Gessel in een klein bergplaatsje in Indonesia gedurende 3 dagen een vasten en bidden-periode speciaal voor een 40-tal evangelisten en dienst-knechten Gods. De begeerte was, dat Gods Heilige Geest een meer intensieve openbaring van het Woord Gods aan hen zou doorgeven, zodat zij de gemeenten van God konden begeleiden en voorgaan overeenkomstig het raadsplan Gods. Dat was zijn grootste wens.

Tijdens de laatste avond van de vasten en bidden-periode werden alle dienstknechten Gods vervuld met de zalving van Gods Geest en spraken in tongen.

De volgende dag moesten allen echter terug naar hun respectievelijke woonplaatsen met het gevoel alsof deze korte tijd van afzondering in niet veel had opgeleverd. Men had nog geen duidelijk waarneembaar antwoord van de Heere gekregen. Doch het volgende gebeurde.

Br. F.G. van Gessel kwam thuis en opende zijn Bijbel, waarna zijn oog viel op de tekst in Johannes 1:14

”En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader), vol van genade en waarheid”.

Op dit zelfde moment ontving br. Van Gessel de zalving van de Heilige Geest en las hij het betreffende vers als volgt:

”Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld”.

Dit was het begin van een diepere openbaring uit Gods Woord. Vervolgens kreeg br. Van Gessel de goddelijke openbaring, dat de gehele inhoud van de Bijbel nauwkeurig gerangschikt is in de ”orde van de Tabernakel”. God alleen is alwetend.

In de periode van de Japanse bezetting in 1940 – 1945 werd br. Van Gessel eenmaal door de Kempetai (d.i. de geheime politie van de Japanners) voor 24 uur opgepakt.

Tegen het eind van 1945 werd br. Van Gessel voor een periode van 6 maanden als burger opgepakt en in Kesilir (Ngawi – Oost Java) gevangen gehouden. In dit kamp was het dat hij het gehele Johannes Evangelie uit het hoofd verklaarde aan degenen die in zijn omgeving waren, omdat hij geen Bijbel mocht mee nemen van de Japanners. Dit was het bewijs van de vleeswording van het Woord Gods in zijn leven.

Om nog een voorval tijdens zijn gevangenschap te vertellen, het volgende.

Br. Van Gessel was in die hele grote groep van gevangenen slechts een nummertje en werd ook als zodanig behandeld; hij kreeg haast geen eten, moest snauwen en grauwen van de bezetter ondergaan en moest ook heel hard werken.

Op een dag kwam er een diepe depressie over hem. Hij voelde zich moe en mat, zowel naar geest als naar lichaam, doch dit mocht geen aanleiding zijn om maar op zijn matje te blijven zitten. Neen. Hij moest toch het veld op om te werken. Bij het overdenken van al zijn leed, de eenzaamheid en het heimwee naar zijn gezin en de gemeente Gods, begon hij bitter te wenen en nam in zijn hart afscheid van al zijn geliefden, die buiten het kamp waren. Toen hij zijn hoofd diep boog, zag hij een grote roestige spijker aan zijn voeten liggen.

Toen hoorde br. Van Gessel die spijker een stille taal spreken:

”Hiermee is jouw dierbare Heiland genageld zonder een enkel woord van verzet of smart te hebben geuit. Maar jij hebt pas een paar kleine ”spijkertjes” gevoeld en begint nu al te wenen”. Het was door deze taal, dat br. Van Gessel zich oprichtte uit de ”mesthopen van Job”. Hier kreeg hij de les voor zijn leven van de oude, roestige spijker. De spijkers doen pijn maar laten wij zoals Jezus, tot het laatste einde blijven volharden met de gedachte dat de weg van vergeving niet door de nagelen, maar door Liefde zo trouw bereid is geworden. Dit is een levensles voor hem geweest en daar heeft hij zijn Heiland diep voor gedankt. Niemand kan tot een hart spreken zoals onze Jezus en daarom is alle lof en prijs en aanbidding voor onze Heere God.

BEKRACHTIGING EN ONTWIKKELING ALSMEDE DE VERSPREIDING VAN DE BRUIDSLEER IN HET LICHT VAN DE TABERNAKEL

Deze geweldige openbaring over het hemels Koninkrijk geprojecteerd in de orde van de Tabernakel moet nog verder verdiept en ontwikkeld worden overeenkomstig Gods Raadsplan, zoals het vanaf het begin werd geproclameerd:

De realisering van de volmaakte Bruidsgemeente.

Het toonbeeld van de Tabernakel, hetwelk is Gods Woord, zal ervoor zorgen dat de gemeente, als zij daarin opgevoed blijft, tot een gestadige groei en volwassenheid komt; gereed om het geestelijk huwelijk met haar Hemelbruidegom aan te gaan.

Br. F.G. van Gessel heeft vervolgens nooit stil gestaan bij het ontvangen van de genoemde openbaring, maar heeft vanaf dat moment, dag en nacht, de Tabernakelstudie onderzocht.

Hij stond dagelijks in de nacht op om Gods aangezicht te zoeken en te aanbidden, om dan heel vroeg in de morgen voor vele uren bezig te zijn met Bijbelonderzoek.

Verzekerd en bezield van de Tabernakelstudie en verankerd in Gods Raadsplan heeft br. Van Gessel de gemeente in Surabaya en later in Hollandia (Nieuw-Guinea) gedurende vele jaren deze studie gebracht. Zo werd hierdoor het Woord Gods door velen dieper ervaren. Deze studie is a.h.w. de sleutel tot een meerdere geestelijke rijpheid voor het kind van God. Hiervan hebben vele zielen getuigd. Het Woord Gods is volmaakt en deze openbaring is dus voor een ieder.

Onze taak is ook om voortdurend te graven en te onderzoeken teneinde de onbepaalde hemelse rijkdommen te ontvangen.

Geprezen is Hij, onze hemelse Bruidegom.

Het doel van de Tabernakelstudie is het vormen van de volwassen en volmaakte Bruid van Christus. Een Bruid, die klaar staat om deel te nemen aan de Bruiloft des Lams zoals beschreven in het boek Openbaring.

Dit is ook de reden dat br. Van Gessel zich in 1951 terugtrok uit de Pinksterkerk te Indonesia, omdat hij voelde, dat als gevolg van de starre "organisatie", die in de Kerk was binnen gesloten, zij onmogelijk haar uiteindelijke doel zou kunnen bereiken en dat is om de Bruid van Christus te zijn. Hij nam dan ook met verscheidene evangelisten en kinderen Gods het besluit, zich van de Pinkstergemeente af te scheiden om een nieuw kerkgenootschap op te richten, dat uiting gaf aan het gezamenlijk verlangen naar een kerk, die geen organisatie, maar een ORGANISME is, waarin enkel Jezus en de leiding (zalving) van Gods Heilige Geest gemanifesteerd werd.

Deze gemeente kreeg vervolgens de naam "Bethel Kerk", maar werd uiteindelijk ook, jammer genoeg, een organisatie.

Toch werd de Tabernakelstudie voortgezet en was men daarin één.

Aan het eind van het jaar 1952 gaf God een nieuwer licht op de Tabernakelleer, die nog veel dieper ging.

Deze Tabernakel is het Huis van God en wij als de Bruid des Heeren zijn ook het Huis van God en het is hierom dat de Tabernakelstudie niet gescheiden kan worden gehouden van de Bruidisleer. Heden ten dage wordt daarom ook het begrip *Bruidisleer in het Licht van de Tabernakel* gebruikt.

De begrippen *Bruid en Bruidegom* hadden tot gevolg dat br. F.G. van Gessel veel heeft nagedacht over het aardse huwelijk dat een afschaduwing is van het hemelse huwelijk tussen Christus en Zijn gemeente.

De Heere heeft inderdaad zo machtig gewerkt met name dat er vele gestrande huwelijken, die dreigden ontbonden te worden, weer werden verenigd door een waarachtige verzoening op grond van de Leer, die men had gehoord en aangenomen.

Alhoewel men diep is gevallen in het huwelijksleven kan het huwelijk nog altijd volkomen worden vernieuwd door God.

Alles wat br. F.G. van Gessel had meegemaakt, ook voor wat betreft de huwelijken, was wonderlijk.

In het jaar 1954 vertrok br. F.G. van Gessel met echtgenote en twee ongehuwde dochters en twee kleindochters naar Nieuw-Guinea in opdracht van de Heere, zijn Werkgever waar hij zich vestigde in Hollandia Binnen. Hier had hij de kans om zich nog meer te verdiepen in de Tabernakelstudie zodat ook in Nieuw-Guinea deze studie zou worden voortgezet onder de bevolking en kinderen Gods, die daar al geruime tijd woonden. Ook hier groeiden de gemeenten onder de twee bevolkingsgroepen.

Door een dagelijkse verootmoediging aan de voeten van zijn Heere ontving br. Van Gessel meerdere opening van het Woord van God omtrent de Bruidisleer in het licht van de Tabernakel, die nog duidelijker en helderder werd.

Onontbeerlijk is daarom Gods Heilige Geest bij het onderzoeken van het Woord van God.

ENTHOUSIASME DAT NIMMER VERVAAGT

Ofschoon br. F.G. van Gessel zijn 65^e levensjaar had bereikt, was zijn vurige liefde voor Jezus nimmer verminderd en diende hij de Heere met hetzelfde enthousiasme als in de begin jaren van zijn Pinksterloopbaan.

In de eerste 13 jaren werd zijn leven gebruikt om Christus te kennen en het volle Evangelie te prediken, maar vertoefde hij dus nog in de "Voorhof van de tabernakel".

In de laatste 23 jaren van zijn leven groeide hij in de kennis en bediening van Christus waar hij God diende in het "Heiligdom van de tabernakel".

Terwijl hij de laatste 5 jaren van de 23 jaren een bediening had van volkomen overgave aan God bij de Voorhang, voor het "Allerheiligdom van de tabernakel".

Hier werd br. Van Gessel door Gods Liefde volkomen los gemaakt van alles wat hem lief en dierbaar was. Dit was de periode van "afsterven van je eigen ik." Hij had nog gehoopt op een tweede periode van 30 jaren te mogen leven, doch de Heere had anders beslist.

Op een blaadje uit zijn oude succes-agenda d.d. 18 april 1958 schreef hij:

"Gedachten kwamen bij mij op om tegen eind Mei 1958 het ganse werk (dus de beide gemeenten, Hollandse en Indonesische) aan Carl over te dragen. Dus na een periode van 35 jaren treed ik nu in de rust".

De Heere sprak tot hem, dat Hij hem naar Huis zou roepen, zodat hij het Allerheiligdom vol van heerlijkheid zou binnentreden. Dit gebeurde nadat hij de Heere voor ongeveer drie en een half jaar in Nieuw-Guinea had gediend.

Dit is de reden, dat br. Van Gessel in mei 1958 een afscheid-, tevens overdrachtsdienst hield in Hollandia Binnen te Nieuw-

Guinea en de Gemeente aldaar overdroeg aan zijn schoonzoon br. C. Totaijs, die gehuwd is met de 2^e dochter, Johanna Wilhelmine.

In de 36 jaren van zijn leven als fulltime dienstknecht Gods, had hij nog geen één dag vakantie gehad. Zijn leven was opgebrand voor God, Die hij boven alles liefhad en adoreerde.

Op 21 Juni 1958 overleed br. F.G. van Gessel in Hollandia te Nieuw-Guinea aan een hartstilstand, en ligt in Abepura (Jayapura) in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea begraven. Het graf is er nog steeds.

SLOTWOORD

Zolang wij in deze voorbijgaande wereld leven, zal er altijd een begin en een einde zijn.

Hiermede eindigt de biografie van br. F.G. van Gessel.

Wij spreken de bede uit dat deze biografie tot zegen zal zijn voor alle lezers.

Een leven, dat alles van de wereld opgaf voor zijn God, omdat Hij hem van de ene op de andere dag had gered met het Bloed van Zijn Zoon Jezus Christus. Totdat uiteindelijk hij gebruikt werd om de Bruidsleer in het licht van de Tabernakel op schrift te stellen. Hij was daar niet mee gestopt maar wierp zich nog vol ijver en getrouwheid en bezieling op het nog verder uitdiepen van de geheimen uit het Goddelijk Woord van God.

De Heere heeft hem gebruikt tot aan het einde van zijn leven opdat de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus verspreid zou worden en wij allen mogen binnengaan in Zijn heerlijkheid, het aanzitten aan de tafel van de bruiloft van het Lam. Amen.

Zijn leven was: ”Geheel voor Hem” !!

--o0o--